

EHRM: recht op toegang tot bewijs in belastingzaken



Het is de vraag hoe lang de Belastingdienst kan blijven weigeren de namen van tipgevers bekend te maken aan vermeende zwartsparenders die een boete krijgen opgelegd. Op 5 april heeft het EHRM onderstreept dat een vermeende zwartspander toegang moet krijgen tot al het bewijsmateriaal. De staat mag alleen bewijs achterhouden ter bescherming van een vitaal nationaal belang of ter bescherming van de grondrechten van anderen.

In februari zei de geheimhoudingskamer van de Rechtbank Arnhem dat de Belastingdienst de naam van de tipgever moet prijsgeven. Maar de Belastingdienst blijft dat vooralsnog weigeren. En op 3 april bepaalde de kortgedingrechter in Den Haag in een zaak tegen andere zwartsparenders dat alleen de belastingrechter de Belastingdienst kan dwingen.

Contact met het bureau van de orde

www.advocatenorde.nl
 Postbus 30851, 2500 GW Den Haag
 Neuhuyskade 94, Den Haag
 Algemene informatie 070-335 35 35 info@advocatenorde.nl
 Helpdesk 070-335 35 54 helpdesk@advocatenorde.nl
 Fax 070-335 35 31

Column

Hansje Brinker is een SGP'er



Matthijs Kaaks

De verhoging van de griffierechten is voorlopig van de baan. En dat hebben we te danken aan Gerrit Holdijk, het SGP-Eerste Kamerlid met de kenmerkende ernstige blik van een ouderling.

Enkel door zijn beslissende stem is het omstreden voorstel nu teruggetrokken.

Het waren dus niet de ludieke protesten in toga, niet de verontruste amicebriefjes aan Opstelten c.s. en ook niet de vermanende advertenties van de Zuidaskantoren in het blad *Mr.* die hier zoden aan de dijk hebben gezet. Integendeel, daar hebben ze in Den Haag grinnikend elkaars billen mee afgeveegd.

Nee, uiterekend de partij van de theocraten, de Hollandse polderfundamentalisten, houden de deur voor de modale rechtzoekende open. Alsof onze Lieve-Heer hier zelf heeft ingegrepen.

Tot 2010 was de SGP nog opgejaagd wild wegens haar ongrondwettelijke statuten en discriminatie van vrouwen. Om de gereformeerden een hak te zetten zou het delict smalende godslastering uit het Wetboek van Strafrecht worden geschrapt. De partij was politieke *outcast*, een curieus rudiment uit de tijd van Guido de Brès en Johannes Calvijn.

Want de standvastige mannenbroeders onderschrijven nog altijd het volledige artikel 36 van de Nederlandse Gevolgsbelijdenis uit 1561, met de daarin

beschreven overheidstaak inclusief de missie: 'te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen.'

Hun beginselprogramma laat aan grimmigheid niets te wensen over. Vdertje staat moet zijn stoute burgers flink kastijden: 'God heeft de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen.'

Ze zijn dan ook voor herintroductie van het beulzwaard om boosaardige nekken mee te klieven. En wat zegt de SGP over de rechtspraak? 'De rechtspraak behoort te geschieden naar beginselen, gegrond op het in de Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren.'

Kijk, dat klinkt toch allemaal niet zo rechtsstatelijk.

Desondanks blijkt de SGP meer oog te hebben voor de rechtsbescherming van de burger dan het CDA-VVD minderheidskabinet, met een minister van Veiligheid en Justitie die iedere justitiabele als potentiële parasiet van het rechtsbedrijf ziet en een minister van Sociale Zaken die onlangs bij Pauw & Witteman namens de regering een even gouvernementele als simpele definitie van de rechtsstaat uitdraagt, excusez de kromme zin: 'Als je in een rechtsstaat leeft, zul je ook de wetten die je hebt gemaakt moeten uitvoeren.'

Gerrit Holdijk zal de geschiedenis kunnen ingaan als de Hansje Brinker van de rechtsstaat.