

De bijzondere zaak van...

Advocaten ontmoeten kleurrijke personen en komen in bizarre situaties terecht. Bijna iedereen kent wel bijzondere voorvallen die tot nadenken stemmen of gewoon vermakelijk zijn. Otto Bondam startte zijn loopbaan op de Antillen met een cliënt die met een kapzwaard gruweldaden had gepleegd.

Jan Pieter Nepveu
freelance journalist

Otto Bondam (40) zit in een mooi oud pand centraal gelegen in Wassenaar, vlakbij de dorpspomp en de kerk. Aan de muur hangen zeegezichten die door hem zijn gefotografeerd tijdens zijn stage begin jaren negentig op de Antillen. Want daar begon zijn carrière, in het kantoor van Sjiem Fat & Sjiem Fat op Sint Maarten. Het was een beetje pionieren, en hij kreeg daardoor al gauw een gevarieerde praktijk met veel 'krenten in de pap'. 'Op zo'n klein eiland waren toen nog weinig advocaten, maar vaak waren de belangen enorm,' zegt Bondam. Door toedoen van Amerikaanse investeerders stegen bijvoorbeeld de prijzen van onroerend goed tot duizelingwekkende hoogte. 'En dat betekende automatisch dat je te maken kreeg met grote zaken.'

Vooral één strafzaak is Bondam goed bijgebleven. Die had niets te maken met investeringen, maar trok wel veel aandacht. Er was een gruwelijke moord gepleegd op het naburige Saba, een klein eilandje van 13 vierkante kilometer met nog geen vijftienhonderd bewoners. 'Eigenlijk is het gewoon een dorpje, dus als er een moord gepleegd wordt, is dat redelijk *shocking* voor het hele eiland.' En deze zaak was extra verschrikkelijk.

De verdachte had zichzelf overladen met cocaïne en alcohol. Hij ging daarna met een groot kapzwaard in zijn handen een ronde maken over het eiland. Links en rechts bedreigde hij mensen en joeg ze de stuipen op het lijf. Veel bewoners konden

Otto Bondam

Advocaat en gruweldaad



Foto: Arenda Oomen

Bondam: 'Voor hetzelfde geld word je als advocaat van de moordenaar gestenigd'

nog net aan de dood ontsnappen. Maar een jong meisje wist niet hoe ze weg moest vluchten en had geen geluk. Haar heeft hij de keel doorgesneden. Ze heeft nog een halve nacht geleefd en was bij zonsopgang dood.

Bondam ontmoette de gevangene tijdens een piketdienst op Sint Maarten en bewaart aan dat moment 'vreemde' herinneringen. 'Die jongen was helemaal afwezig. Het leek alsof hij dwars door me heen keek en niet wist waar hij was. Na alle vreselijke verhalen duurde het even voordat ik van de eerste schrik was gekomen. En dan zit zo'n vent gewoon tegenover je.'

De rechtszaak werd gehouden niet op Sint Maarten, maar op Saba zelf. De rechtbank, advocaat Bondam, en wat pers vlogen er samen naar toe. 'Dat is een rare situatie. Je zit in een piepklein vliegtuigje naast de rechter en de officier, maar je kunt de zaak natuurlijk niet alvast gaan bespreken.'

Op het eiland stonden alle bewoners al klaar om bij de zitting te kunnen zijn. 'Ik wist toen we landden niet wat me te wachten stond, want voor hetzelfde geld word je als advocaat van de moordenaar ongeveer

gestenigd. Maar het verliep goed. De zaak vond plaats in het prachtige gerechtsgebouw van Saba. Uniek, maar in de Antilliaanse rechtspraak op zichzelf normaal was dat de zaak door een enkelvoudige kamer werd behandeld. Er is één rechter die direct beslist en ter plekke het vonnis wijst.'

De afloop was voorspelbaar: de jongen kreeg een forse gevangenisstraf. Heeft de advocaat daar nog een matigende invloed op gehad? 'Die vraag kan je vaker stellen bij strafzaken,' zegt Bondam. 'Hij heeft zeven jaar gekregen, een flinke straf maar niet extreem zwaar voor wat er gebeurd was. Een eiland verderop zou hij de doodstraf gekregen hebben. Dat was Engels, en daar werden nog mensen opgehangen.'

Weer terug in Nederland heeft Bondam wel moeten wennen aan de vaste regelmaat en de concurrentie binnen de balie. Interessante gevallen zijn hier, begrijpelijk, niet meteen voor iedere advocaat weggelegd. 'De eerste zaak die ik kreeg, ging over een aanrecht in een keuken. Ik dacht: hoe krijgen de mensen het voor elkaar om daarover te procederen? Een aanrecht!' n