

## COLOFON

81e jaargang – 5 oktober 2001 – nr. 17  
Verschijnt elke twee weken.

Het Advocatenblad is het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten en wordt uitgegeven door Elsevier bedrijfsinformatie bv. De inhoud wordt samengesteld door de van de Orde onafhankelijke redactie, behalve de rubrieken Van de Orde en Disciplinaire beslissingen.

## Redactie

mr. W.K. van Duren  
mr. P. Habermehl  
mr. W. Heemskerck  
dr. L. Hesselink  
mr. A.A.M. van der Meer  
mr. P.F.P. Nabben  
mr. L.N.J.B. van Osch  
mr. G.J. van Oosten  
mr. M. Perfors  
mr. M. Ynzonides

## Bladmanagement

mr. P. Habermehl  
mr. L.N.J.B. van Osch  
mr. M. Ynzonides  
dr. L. Hesselink (Elsevier)  
dr. H. Buskes (Orde van Advocaten)

## Eindredactie

Linus Hesselink

## Redactionele bijdragen

t.a.v. L. Hesselink  
Elsevier bedrijfsinformatie bv  
Postbus 16500, 2500 BM Den Haag  
tel. 070-4415226  
fax 070-4415919  
email: [l.hesselink@ebi.nl](mailto:l.hesselink@ebi.nl)  
Bezoekadres: Benoordenhouseweg 46, Den Haag  
Zie [www.elsevierjuridisch.nl](http://www.elsevierjuridisch.nl)

## Bijdragen voor het Orde-deel

Nederlandse Orde van Advocaten,  
Postbus 30851, 2500 GW Den Haag,  
tel. 070-3353535, fax 070-3353531.  
Zie ook: [www.advocatenorde.nl](http://www.advocatenorde.nl)

## Beeld

Vormgeving: VILLA Y, Andre Klipsen  
Tekeningen: Floris Tilanus  
De Pinguïn: W.C. van Manen, Stichting  
Advocaten voor Advocaten

## Lay-out

Dimitry de Bruin, Den Haag

## Correctie

Irene Groothedde, Amsterdam

## Druk

Drukkerij Groen bv, Leiden

## Advertenties

Brouwer's Direct Marketing bv  
Postbus 90, 2380 AB Zoeterwoude  
tel. 071-5897621, fax 071-5890580  
e-mail: [bdmbv@euromet.nl](mailto:bdmbv@euromet.nl)  
Advertentierieven op aanvraag  
Personeelsadvertenties: f 3,70 per mm bij een  
kolombreedte van 40 mm  
Inzendtermijn afl. 18: 5 oktober 2001  
afl. 19: 15 oktober 2001

## Abonnementen

Alle *advocaten*, leden van de Nederlandse Orde van Advocaten, ontvangen het blad gratis. Voor adreswijzigingen kunnen zij terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag), tel. 070-3353535, fax 070-3353531.  
*Niet-leden* betalen f 290 of € 131,60 per jaar (incl. BTW, verzendkosten en jaarband). Studenten 50% korting. Abonnementen kunnen schriftelijk worden opgezegd tot uiterlijk twee maanden voor beëindiging van het lopende abonnement. Elsevier Klantenservice verzorgt de abonneementenadministratie voor niet-leden: Elsevier bedrijfsinformatie bv, afdeling Klantenadministratie, postbus 808, 7000 AV Doetinchem. Tel. 0314-358358, fax 0314-349048, e-mail: [klantenservice@ebi.nl](mailto:klantenservice@ebi.nl)  
Losse nummers: f 15

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit blad mag worden veelevochtigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden.

# COLU MN

## Joost Beversluis

## Moorhuhn

Op 11 september was ik verdoofd en sliep de droomloze slaap der verdoofden.

In de nachten van 12 tot en met 15 september verbeeldde ik mij aan de stuurknuppel van een F-16 en knalde ik met zijngwekkende precisie op vijf continenten de bedenkers van de aanslag naar een andere wereld. In mijn dromen ging het door, maar namen de fusillades onmiskenbaar vormen aan geïnspireerd op 'Moorhuhn', ofwel: kippen schieten, mijn favoriete spelletje op de pc thuis. Met de muis als vizier en trekker richt ik ware slachtingen aan onder ontelbaar, rustig wiekend gevogelte met grote ronde slachtofferogen, dat na een treffer virtueel reël naar de taakbalk warrelt, terwijl de score over het scherm flitst.

In de nachten van 16 tot en met 19 september zag ik mijzelf het woord voeren op diverse wereldpodia, de ogen van miljarden op mij gericht, de oren van evenzovele miljarden gespitst. Beheerst, *statesman like* en met citaten van verlichte denkers uit alle religies in perfect Engels en Frans sprekend over de noodzaak van een ferm antwoord en het aangaan van een dialoog, alles onder handhaving van de morele standaard die ons juist onderscheidt van de verdwaasden in kwestie, die natuurlijk geen tweede kans en zo mogelijk hun vet moeten krijgen maar bovenal geen reden meer moeten zien voor herhaling van hun excessen enz. enz. Zoiets dus als Bush op 21 september, maar dan een paar dagen eerder en met nog meer nuance.

In de nacht van 22 september zette ik Bush in een door hem verzocht tête-à-tête mijn visie uiteen, zodat we nu in zijn volgende toespraak een heldere uiteenzetting tegemoet kunnen zien.

In de nacht van 23 september vielen mij de schellen van de ogen. Armzaligen, met jullie Grisham-scenario's waarin de terroristen à la baisse speculeren in de fondsen die zij met de overmeesterde jumbo's richting nominale waarde blazen. Ha, ha! Is het dan zo moeilijk te zien dat een heel ander, oneindig veel profijtelijker en gesleper complot is gesmeed! Wie anders dan het grootkapitaal zelf zit erachter? Niks meer bedrijfsanalyses en goeroe-lulkoek. Proactief optreden! De ultieme voorkennis! En van de opbrengst na de eerste klap gewoon een tweedehands Boeing kopen, volgetankt en wel, en door een stel fanatiekelingen tegen de volgende toren vol *investment bankers* laten zetten. Een perpetuum mobile van goudgerande verdiensten, waarvoor de term *speculatiewinst* wel de minst toepasselijke is! Ha, ha!

In de nachten van 24 tot en met 26 september bleek het *jet propelled* kippen schieten, het spreken op wereldpodia, het inpraten op Bush en het uitdenken en ontrafelen van samenzweringen een zodanig slaapte kort te hebben opgeleverd, dat ik wederom verdoofd en zonder verdere heldendaden of muizenissen telkens als een blok in slaap viel en de droomloze slaap der verdoofden sliep.

Bij het ontwaken op 27 september was mijn geest helder en betraden mijn voeten de aarde weer. En sinds dat moment kan ik nog maar één emotie over die helse gebeurtenis op 11 september opbrengen. Namelijk spijt en verbittering, omdat ik geen letselschadespecialist in New York ben en niet mee kan eten uit de enorme ruif die straks wordt neergezet. Want wat er op de WTC-locatie ook uiteindelijk zal komen, een monument voor de zesduizend slachtoffers of een stel anderhalf keer zo hoge nieuwe torens, één ding staat vast. Nog voor de laatste resten van mensen, vliegtuigen en gevelplaten zijn geruimd zal uit hun as een bijna niet te bevatten aansprakelijkheid oprijzen, een traag wiekende, volvette Moorhuhn met grote ronde slachtofferogen, die vanaf talloze bureaus door advocaten zal worden doorzeefd en naar beneden zal warrelen terwijl enorme scores oplichten.