

# Jezelf verbergen

Wie eind 2004 het woord 'anoniem' in de mond neemt, roept gedachten op aan dreigbrieven, brandstichtingen en fanatisme. Daarom kan het *Advocatenblad* dat aan dit onderwerp is gewijd, moeilijk om kwesties heen als de afgeschermden getuige, het naamloos surfen op internet en de privacy van verdachten zoals de jonge heer B. De redactie wil die ongezellige thema's ook helemaal niet mijden, en heeft er in dit nummer enkele artikelen aan gewijd. Maar anonimiteit is meer dan een dekmantel voor ondemocratisch onheil.

Waarom wil iemand zijn identiteit verbergen? De schrijver van dreigbrieven intimideert zijn vijand, de afperser rekent op veel geld, de bezoeker van de *dark room* concentreert zich op fysiek genot, de zaaddonor werkt mee aan een ongebruikelijke bevruchting, de klokkenluider vertelt de buitenwereld over fraude. Al deze anoniemi willen niet rechtstreeks en publiekelijk worden aangesproken op hun daden; ze vrezen voor hun vrijheid, positie of naam.

De schenders van recht en wet mogen niet vrijuit gaan, maar moet nu iedere anonimiteit worden afgeschaft? Moet je echt overal je naam bij zetten? Is de ideale burger van een democratische rechtsstaat traceerbaar en transparant? Zijn we verplicht om het cameratoezicht op de Wallen toe te juichen? Ben je niet goed snik als je het prettig vindt dat je burens jou niet kennen – en jij hen niet? En overigens: als je voor niemand iets te verbergen hebt, heb je iemand dan nog iets te bieden?

Anonimiteit heeft het tij niet mee, en privacy is zo goed als dood. Dekmantels voor terreur en criminaliteit dienen te worden opengeslagen – maar moeten tegelijkertijd die grijze zones verdwijnen waarin de burger die niemand concreet last bezorgt zijn gang kan gaan? Om de geest te laten waaien verkennen we in dit nummer alvast fenomenen die zich in anonimiteit hullen: donoren, bronnen, gedaagden, cliënten, afklickende advocaten en schrijvers van erotica.

Anonimiteit is een middel voor mensen die bang zijn, terecht of niet, en het is niets voor mensen die door ijdelheid worden gedreven. In dit nummer schreven de redactieleden persoonlijke stukjes over een beschamende, al te opwindende of net niet meer helemaal legale ervaring. Mocht daar een pareltje tussen zitten, dan zal de auteur eeuwige roem ontgaan. Want ook de redactieleden weten niet wie welk stukje schreef. (*red.*)

## Discreet van de drank af

Linus H.

874

## Lasteren, afpersen en surfen

Leo van O.

880

*Hoe zat het ook alweer met...*

## Anonieme gedaagden?

Willem H.

884

## Erotiseren in de letteren

Ewoud S.

888

*Some pigs are more anonymous than others* 851

*Egyptische schone* 859

*Serienummers* 863

*Geen zeep gezien* 865

*Vrije avond* 869

*Niets doen* 873

*Onzichtbaar* 877

*Salomé* 879

*Het moet zoals het kan* 887

*Dood aan de woordspeligen* 890

*Lekker slapen* 891