

‘Informeel brief’ over aanbesteding landsadvocaat

De Europese Commissie heeft op 27 september een ‘informele brief’ naar de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU gestuurd met het verzoek om informatie te verschaffen over het contract van de Nederlandse staat met de landsadvocaat.

Foto's: Andre Kljisen



Het gebouw Babylon in Den Haag waar het kantoor van de landsadvocaat gevestigd is

Dat schrijft de woordvoerder van EU-commissaris F. Bolkestein in antwoord op vragen van het *Advocatenblad*.

Het *Financieele Dagblad* meldde in juni van dit jaar dat de Europese Commissie een onderzoek had ingesteld naar de relatie tussen de Nederlandse staat en de landsadvocaat. Op 7 september schreef minister Donner van Justitie aan de Kamer dat hij nog niets van de Commissie had gehoord. ‘Wij hebben kennisgenomen van het bericht over een onderzoek van de Europese Commissie. Van de Commissie zelf heeft de Nederlandse regering tot nu toe niets vernomen,’ aldus Donner. Met de – weliswaar informele – brief van 27 september is in dat laatste nu verandering gekomen.

Nederland schendt mogelijk de Europese aanbestedingsregels door het niet openbaar aanbesteden van het contract met Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Dat contract werd in 1999 gesloten en beliep in 2003 voor alle departementen samen circa 23,4 miljoen euro. Donner stelt dat het contract op juiste wijze tot stand is gekomen, en beroept zich daarbij op bijlage 1B bij de richtlijn Diensten. ‘Juridische diensten vallen onder de werking van de desbetreffende richtlijn, zij het dat zij geplaatst zijn op bijlage 1B bij de richtlijn. Het gevolg hiervan is dat er geen verplichting tot openbare aanbesteding bestaat,’ aldus de bewindsman in antwoord op Kamervragen.

Volgens het *Financieele Dagblad* staat de Nederlandse regering alleen in die uitleg van het aanbestedingsrecht. ‘Het officiële Europese publicatieblad voor openbare aanbestedingen vermeldt honderden juridische opdrachten van Europese overheden, maar niet één uit Nederland,’ stelt de krant.

(LW)

Beste Joost,

Je brief d.d. 12 oktober jl. heb ik in bedenkelijke orde ontvangen. Weliswaar is het verstandiger om voortaan de elektronische post te mijden; een ouderwetse brief lijkt een betere waarborg voor vertrouwelijkheid – toch leek het of je brief was opengestoomd, en de envelop was bovendien gekreukt.

Enfin, wie er ook heeft meegelezen – zoals je al eerder suggereerde, vast één van die zwarte regenjastypes uit de geheime Donnerbrigade – ik deel je visie volledig. Je wordt inderdaad geslachtofferd als symbool voor de blunders van anderen. Voor het OM komt deze gesublimeerde catharsis als geschenk uit de hemel.

(Je opmerking dat Donner denkt dat hij God is, is treffend in dat verband).

De werkelijke brokkenpiloten kunnen blijven zitten. Denk aan die gast die de soepele schikking trof met Vos Chemie, verantwoordelijk voor de dood van honderden Haïtiaanse kinderen. Of je collega die de illegale vrijbrief tekende van Eddy de Kroes. En dan de officieren die in de bouwfraudezaak rond de Schipholtunnel hun fluwelen handschoenen aantrokken om de witte boorden niet te bevullen.

Structurele missers worden toegedekt. Wie werkelijk iets te verbergen heeft zal nooit zijn computer bij het huisvuil zetten. Misschien moet je het maar zo bekijken.

Dat de zaak nu verder wordt opgeblazen komt ook door de simplistische incidentenpolitiek in Den Haag. De volkse sentimenten moeten bevredigd worden. Dus praten de VVD-Kamerleden de Telegraaflezers naar de mond. Als er een pony in de Achterhoek wordt misbruikt, moet er nieuwe wetgeving komen. Dat mechanisme. Zonder je met die pony te willen vergelijken. Begrijp me niet verkeerd, deze brief is nu juist bedoeld om je wat op te monteren.

Want zeg nu zelf. Deze pc-affaire is een *blessing in disguise*. Een mooie gelegenheid om de overstap te maken naar de advocatuur zul je niet krijgen. Je schreef al dat Spong en Hammerstein toenadering zoeken (op zich klinkt het goed: Tonino & Spong). En dat Bram Moszkowicz je graag in zijn tv-programma wil als zijn aspirant-opvolger. Hij zal er vast goed voor betalen.

Geloof me, elk strafrechtkantoor wil graag je naam op de gevel.

Mocht je twijfelen, surf dan eens naar www.futurenetwork.nl; de beroepen-top-40 van Nederlandse kinderen. Op nummer 1 staat advocaat! Het beroep advocaat is populairder dan dolfijnentrainer of DJ.

Zijn er ook kinderen die officier van justitie willen worden?

Say no more.

Je toegenegen toekomstige confrère,
steeds gaarne,

M.