

# De bijzondere zaak van...

Carin Linssen

Advocaten ontmoeten kleurrijke personen en komen in bizarre situaties terecht. Bijna iedereen kent wel bijzondere voorvallen die tot nadenken stemmen of gewoon vermakelijk zijn. Carin Linssen adviseerde vier peuterleidsters die uitgerekend in de tijd van Sinterklaas werden geschorst.

Jan Pieter Nepveu

freelance journalist

Veel bloemen kregen Linssen en Liebrand Advocaten toen zij in februari verhuisden naar een nieuw pand in Oss. De allereerste bos staat er nog steeds: geknutseld van rietjes en papier door peuters van speelzaal Kruiemtje.

De speelzaal kampte eind 1999 met fusieperikelen en Carin Linssen (42) heeft toen de belangen van vier peuterleidsters behartigd. Eén van hen had al bijna 25 jaar bij Kruiemtje gewerkt. 'De ouders van de peuters hadden vroeger zelf ook bij haar gespeeld,' zegt Linssen. De populaire leidsters werden in december voor onbepaalde tijd geschorst en Oss raakte in rep en roer.

Wat was er vooraf gegaan? Als laatste van de veertien speelzalen uit Oss had Kruiemtje zich aangesloten bij de overkoepelende Stichting Peuterspeelzalen Oss (SPO). Kruiemtje was geliefd omdat ouders er zelf de dagen konden uitzoeken waarop ze hun kinderen er wilden laten spelen. De overkoepelende SPO hanteerde echter het rigide systeem van gekoppelde dagdelen.

De vier peuterleidsters wilden na de fusie het werk op de hun vertrouwde manier voortzetten, maar de SPO dreigde ondanks eerdere beloften met arbeidsrechtelijke consequenties. Linssen: 'De SPO volgde een strategie die in het bedrijfsleven op topniveau niet misstaat, maar die ver overtrokken was voor de peuterspeelzalen in Oss.'

In Kruiemtje speelden zich in de maand die van oudsher de leukste van het jaar behoort te zijn hartverscheurende tafelen af. Sinterklaas kwam weliswaar

## Advocaat en speelzaal



Foto: Rutud Rogier

De peuterleidsters merkten dat juridische middelen kracht geven en zijn nu niet meer van elke oekaze ondersteboven.

gewoon langs met cadeautjes, maar de leidsters zaten bijna te huilen. Nog datzelfde weekeinde werden ze voor onbepaalde tijd geschorst.

De plaatselijke kranten werden daarna bedolven onder ingezonden brieven van verontwaardigde ouders. Het *Brabants Dagblad* wijdde een commentaar aan de speelzalen en de plaatselijke televisiezender DTV deed wekenlang verslag. Ten slotte kwam de kwestie in de gemeenteraad, waar alle fracties de peuterleidsters steunden. De raad dreigde de SPO-subsidie in te houden maar de directie gaf geen krimp.

Nu begon Oss echt onrustig te worden. De middenstand ging zich er mee bemoeien. Bioscoop Cinema Royal Oss nodigde de vier leidsters en hun peuters uit voor een gratis voorstelling van de film *Kruiemtje*, en restaurant 't Putje bood een kerstlunch aan.

Een kort geding stond gepland op 6 januari, inzet: het ongedaan maken van de schorsing. Op oudejaarsdag kreeg de burgemeester kennelijk genoeg van de hele situatie. Misschien dat hij bang was voor onlusten tijdens de jaarwisseling, meegepeeld zal ook zeker hebben dat het inhouden van subsidie op praktische bezwaren zou stuiten. De burgemeester begon daarom op eigen houtje te bemiddelen. Hij vroeg de SPO de schorsing in te trekken en

stelde een afkoelingsperiode voor, waarin wijze mannen (nogmaals) de voors en tegens van gekoppelde dagdelen konden afwegen. Hij deed dat buiten de peuterleidsters om.

Omdat de arbeidsrechtelijke grond voor het kort geding nu was vervallen, werden de peuterleidsters niet-ontvankelijk verklaard. Linssen zegt boos: 'De vier strijdsters hadden de steun van de politiek maar de eenmansactie van de burgemeester heeft die doorkruist.'

Uiteindelijk heeft de SPO in mei het systeem van Kruiemtje toch goedgekeurd. Tien SPO hoofdleidsters bepaalden in nota bene een kwartiertje dat, zolang zij hun eigen gekoppelde dagdelen maar konden handhaven, de leidsters van Kruiemtje hun gang konden gaan. Had de SPO-directie dat eerder bedacht, dan had alle ophef voorkomen kunnen worden.

Wat deze zaak uiteindelijk zo bijzonder maakte? Er is een zichtbare emancipatie van de peuterleidsters uit voortgekomen. 'Je zou er bijna socialist van worden,' zegt Linssen. 'Peuterleidsters die eerst van toeten noch blazen wisten, hebben gemerkt dat juridische middelen kracht geven en zijn nu niet meer van elke oekaze ondersteboven. De volgende stap is het oprichten van een ondernemingsraad.'